

## Zomerkampen 2022

Door:

Jongerenpastoraat

Afdeling Pastorale Dienstverlening

Bisdom Rotterdam

Wat neem je mee als je morgen je tas voor het zomerkamp mag pakken?

“Alles van het lijstje en een Duckie maar ook wel extra kleding omdat we soms best vies worden. We mogen geen telefoon meenemen, maar dat is niet erg”.

Francesco en Rafaëlle kijken uit naar het zomerkamp. “Wanneer krijgen we de spullen en mogen we gaan?”

De folders en de aanmeldformulieren voor de zomerkampen zijn op 16 februari verzonden naar de parochies en de inschrijving is gestart.

**Wil jij ook mee op kinder-, tiener- of jongerenkamp in de week van 10 t/m 16 juli?**

**Meld je dan aan!**

Vraag naar de folder in de parochie of ga naar de website van het bisdom.

Het inschrijfformulier en informatie kun je vinden op [www.bisdomrotterdam/zomerkampen](http://www.bisdomrotterdam/zomerkampen).



De jongens gaan dit jaar voor het eerst naar het tienerkamp maar één van hen wil dolgraag nog naar het kinderkamp - omdat zijn vriendje nog geen twaalf is en zonder hem zal het toch minder leuk zijn.

Zijn jullie hier in de eigen parochie ook vrienden?

“Nee, ik ken hem helemaal niet maar hij is mijn vriend op het kamp”.

De jongens geven ongemerkt een belangrijke waarde aan van de zomerkampen: over grenzen heen kijken, ontmoeten en vrienden maken met de ander.

Iedere dag is er ook een bezinning die zij onder leiding van de diaken mee voorbereiden. Ze herinneren zich het thema niet meer maar wel dat ze het verhaal in de vorm van een toneelstuk hebben verteld en op die manier hebben begrepen wat eerst lastig was.

En gelukkig ... er zijn ook verhalen van lekker keten, ondeugend zijn, lol hebben met elkaar, snurken, gezelligheid met elkaar; kinderen en begeleiding!

Wat erg leuk is?

“De spelletjes die een codenaam hebben”. Het paintball (ballonnetjes) spel met codenaam Picasso, de dag puzzels waar je een prijsje kunt winnen of het kamplied waarvan ze zelf de coupletten schrijven. Ook het bezoek van de bisschop en de viering op een heel erg warme zomerdag wordt genoemd ....

Kortom een gezellige week met kinderen uit alle windstreken van het bisdom; samen zijn, en samen eten, friet, erwttjes en broodkapjes .. het passeert allemaal in het enthousiaste verhaal van twee jongens. “Oh ja ... de leiding is ook heel aardig, ken jij Steef en Ed en Esther ook?”

Wat is voor u als moeder belangrijk?

“Het is een fijn, veilig en vertrouwd gevoel dat de kinderen op zomerkamp gaan omdat het is verbonden aan de kerk. Het is ook fijn dat er iedere dag een moment van bezinning is zonder dat dit wordt overdreven, ze krijgen op een leuke manier veel mee in deze week.”

En het allerleukste?

“Lol hebben en mijn energie kwijtraken”.

Wilt u meer weten over de zomerkampen die het bisdom jaarlijks organiseert kijk dan op de website [www.bisdomrotterdam/zomerkampen](http://www.bisdomrotterdam/zomerkampen) of stuur een mail of je aanmelding naar [jong@bisdomrotterdam.nl](mailto:jong@bisdomrotterdam.nl); de inschrijfformulieren voor 2022 vindt u op de website.